

Ontmoetingsochtend

Negen dinsdagen van 10:00 tot 11:30 uur

Elke derde dinsdag van de maand komen er (veelal eigen) mensen iets vertellen of laten zien over hun werk, hobby, vakantiereis of een bijzondere activiteit.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

2017

19 september	Hugo van Dalen	over kunst en muziek uit het soefisme als brug van oost naar west.
17 oktober	<u>Rob de Jong en Klaas Schipper</u>	<u>over schrijvers van Voorne – Putten- Rozenburg.</u>
21 november	<u>Jos van den Enden</u>	<u>multimedia-ochtend (10-12 uur)</u> <u>In het voorjaar volgt nog een ochtend datum volgt.</u>
19 december	Ivo de Jong	rondom Kerstmis.

2018

16 januari	Cor Lageweg	altijd interessant, titel volgt nog.
20 februari	Jacqueline Koekendorp	over o.a. mozaiek, haar hobby.
20 maart	film	over Canto Ostinato of Reinbert de Leeuw – Mattheus of ?
17 april	Nely van Dijk	het verhaal van Parzival Ouden hoorn, een plek voor jongvolwasse nen met verstandelijk of lichamelij- ke beperking.

15 mei 2018 afsluiting

Als gastvrouwen treden op:

**Pytha Draaisma,
tel.: (0181) 472 853**



**Lia Klöne,
tel.: (0181) 451 114.**



Multimediamorgen



Jos van den Enden

Dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur

Getoond worden korte filmpjes (o.a. van YouTube) en foto's bekeken of wordt muziek beluisterd. Er komt van alles aan bod: van kunst tot klassiek, van wetenschap tot wereldbeschouwing, kort-om: datgene wat onze blik verruimt en het leven zin geeft. Natuurlijk is er tijd voor koffie en een gesprek. U kunt ook zelf materiaal inbrengen. Uw gastheer is Jos van den Enden, mob.: (06) 26 28 40 49.

Hebben ze daar dan Literatuur?
een voordracht door:



Klaas Schipper



Rob de Jong

De geschiedenis van de literatuur in de gemeentes Brielle en Hellevoetsluis

Een virtuele wandeling door de stad waarin aan de hand van afbeeldingen van standbeelden, straatnamen en huizen de geschiedenis van de literatuur verteld wordt, met citaten uit het werk van de bekendste schrijvers.

Met aandacht voor : Angelus Merula , P.C.Hooft (Nederlandse historiën) , het werk van Toon Tellegen , Johan Been (Paddeltje), Geert Mak (De eeuw van mijn vader) en vele, vele vaak onbekende anderen.