



ds. Ivo de Jong

Al heb ik alle papieren, ik hou niet zo van het woord dominee: Teveel "dom" en teveel "nee"- en dan nog zo'n ego - I, pontificaal in het midden.. Domineren lukt me ook al niet. Predikant, dan? Maar dat aanzeggen zit me ook niet meer in het bloed. Als het moet, ja. Soms kan ik bevolgen en vastberaden wezen.. Voorganger? Het goede voorbeeld?

Maar voor de goede orde: tussenganger. Het woord staat nog niet in de Van Dale. Maar zo voelt het goed. Met een citaat uit mijn lied: *Er binnen in* - en er midden in.

Tussenganger ben ik dus voor de Vrijzinnigen van Rotterdam, Schiedam, Brielle tot Woubrugge. Verder ben ik beschikbaar voor rouw en trouw door het hele land, en geef ik, lezingen over kunst en muziek.